

Reisverslag - Valkenburg



Vakantie Valkenburg 2013

Andre-Menie-Sander-Ruddy-Minie-Jan-Herwig

Reisbegeleiders: Reina en Lea

Maandag 24 juni 2013

Na gezellig afscheid genomen te hebben, reden we van Arnhem naar Veenendaal om daar nog een paar gasten op te halen.

Ze waren allemaal mooi op tijd. Zo gingen we gezellig naar Valkenburg. De sfeer was eigenlijk al gelijk goed, lekker in de bus praten wat ze te wachten stond. Hoe dichterbij Valkenburg liep de spanning wel op.

Tegen 16.00 uur waren we bij Landal Kasteel Domein De Cauberg.

De sleutel van onze mooie villa gehaald, en met z'n allen zoeken waar die stond. Wat een prachtig huis met een mooie tuin erbij.

Nadat we de koffers uit de bus hadden gehaald, was er eerst koffie, alleen hadden we nog geen vlaai erbij. Maar dat kwam dinsdag.

Reina had macaroni gemaakt en een lekker toetje dat ging erbij iedereen goed in. Na het eten gingen er een paar met Lea wandelen op het park, en de rest heerlijk relaxen. Onder genot van een drankje werd er gesproken wat de gasten van deze vakantie wilden gaan doen. Er kwamen heel veel dingen uit, maar we hadden maar 3 dagen om uit te gaan.



Het was 22.30 uur toen iedereen op bed lag.

Dinsdag 25 juni 2013

Iedereen had lekker uitgeslapen. Na het ontbijt moesten er boodschappen worden gehaald, iedereen ging mee, super gezellig in de winkel, we hadden zo de kar vol. Bij het huisje aangekomen moest alles uitgepakt worden. Geen probleem iedereen hielp een handje mee.



Lea ging koffie zetten, en ja daar kwam het zonnetje dus konden we buiten koffie drinken met natuurlijk een lekkere vlaai.



Na een heerlijke lunch met soep en een broodje knakworst gingen we naar de gemeente grot, ze vonden het prachtig want we gingen met een treintje want anders vonden ze het eng.



Daarna lekker een terrasje.

En ja, natuurlijk moesten er kaarten gekocht worden. We moesten wel goed uitkijken met het lopen want ze waren overal met de wegen en de trottoirs bezig, voordat het seizoen werd geopend.



Terug naar het huisje werden de kaarten geschreven. Daarna nog een toertje binnendoor, het was prachtig.



We kwamen uit in Noorbeek bij Tinus.



Het was inmiddels al 20.00 maar we konden daar nog eten.
Wat hebben die mensen zich voor ons uitgesloofd. Geweldig! We hadden beloofd dat we nog een keertje terug zouden komen.





Terug naar het park de kaarten op de bus gedaan.
Daarna nog wat gedronken en toen met een voldaan gevoel naar bed.

Woensdag 26 juni 2013

Na een heerlijk ontbijt en ieder een lunchpakketje had klaargemaakt, vertrokken we richting Kerkrade voor een bezoek aan Gaia Zoo.

Dat is natuurlijk altijd leuk, we hadden tot nog toe droog weer, maar in het zuiden is het toch vaak droger.











De gasten vonden het ook erg leuk, tussendoor lekker buiten gezeten en de lunch genuttigd. Nog een lekker ijsje genomen en toen richting de Cauberg.



Iedereen vond het mooi maar ook vermoeiend.
Dus we gingen een rustig avondje houden, we hebben met z'n allen gezongen en een spelletje gedaan, toen was het goed want morgen werd weer een drukke dag. Welterusten en tot morgen.

Donderdag 27 juni 2013

Na een luxe ontbijt met warme broodjes en croissants en weer een lunchpakketje gingen we richting Maastricht. We hadden tegen onze gasten gezegd dat het een verrassingstocht zou worden. Tegen 11 uur waren we daar. Eerst een lekker terrasje gepakt en natuurlijk er moest weer vlaai bij want het was alweer de laatste dag.



Het was erg druk in Maastricht, we kwamen erachter dat Andre Rieu zaterdag zou spelen .

De laatste kadootjes werden gekocht, en toen richting kade. Daar hebben we de lunchpakketjes opgegeten.

Wat een verrassing, daar stond een knal gele oude Engelse schoolbus op ons te wachten met een leuke chauffeur.



Allemaal ingestapt en zo werden we een uur rondgereden in het oude en nieuwe Maastricht.

Ieder genoot op z'n eigen manier.

Terug bij de kade lag een boot op ons te wachten, de gasten konden hun geluk niet op, moest je die gezichten eens zien.





Een uur rond gevaren over de Maas, kwamen we weer bij de kade, en wat gaan we nu doen???

Verrassing! Nog een prachtige route met het busje.

Compliment voor Lea die goed met de bus overweg kon.

Kwamen we weer in Noorbeek bij Tinus uit. Geweldig was het daar zuurvlees en andere stoofpotjes en natuurlijk ijs na. Ze kregen ook allemaal een plak chocolade.

Dat was bijna het einde van de mooie vakantie. Bij het huisje aangekomen hebben we nog wat gedronken, gepraat over de leuke dagen. En natuurlijk de diploma's uitgereikt.

Daarna ging iedereen douchen want daar hebben we morgen geen tijd meer voor, de koffers werden gepakt. En iedereen ging lekker fris naar bed.

Vrijdag 28 juni 2013

Iedereen was vroeg op. Reina en Lea hadden broodjes klaargemaakt en lekker uit het vuistje gegeten. Ruddy werd om 8.45 al opgehaald. De koffers werden in de bus gedaan, en zo gingen we richting Veenendaal en Arnhem. Lea en Reina wij hebben mooie gezellige dagen gehad, en hopen jullie ook.



EN NIET VERGETEN MISSCHIEN ZIEN WE JULLIE OP ZATERDAG 2 NOVEMBER OP DE REUNIE VAN TENDENS.

